



HKZ is nu echt op safari!

Jawel, eindelijk is het zover. We zijn weer met zijn allen op reis. Het mag dan zo zijn dat wij de grens nog niet over zijn, voor ons gevoel zitten we inmiddels echt in donker Afrika. We eten al anders als thuis (vandaag Kippie Vannacht), we hebben alweer een hele hoop mensen leren kennen die we vandaag pas voor het eerst gezien hebben (of misschien vorig jaar voor het laatst) en we slapen op een slaapzaal in een stapelbed. Echt vakantie!

De reis naar Eersel toe ging uiterst voorspoedig. Geen wanklanken in de bus, geen wagenzieken, geen heimwee. Bij aankomst bij het kampgebouw moesten we wel even schipperen. Het gebouw is volledig vol (er slapen zelf een aantal mensen van de leiding in een tent) en de bedden waren iets anders verdeeld over de slaapzalen dan ons van tevoren voorgespiegeld was. Dat betekende dus een korte verbouwing maar met vereende krachten was dat zo geregeld. Toen iedereen een bed had zijn wij begonnen met één van de saaiste (maar ook één van de belangrijkste!) dingen van de week: Kennismaken. En dat valt niet mee met negentig man.... Er zijn mensen onder de leiding die alle namen verschrikkelijk snel door hebben, maar anderen komen na een week nog nauwelijks op de helft..... Na de kennismaking hebben we de al even noodzakelijke veiligheidsrondleiding gehouden (waar mag je wel komen, waar niet) en hebben we het middagprogramma beëindigd met de kampdoop. Nu zijn ze echt allemaal volleerde kampers! Toen we ook hiermee klaar waren was er nog even tijd om te springen op het Piratenschip-luchtkussen dat wij de hele week tot onze beschikking hebben. Dat was echt leuk (en nee, niet alleen voor de kinderen).

Vanavond deden wij de eerste bosspellen. Douane- en zaklampenspel. Oude bekenden maar oude liefde roest niet; het blijft leuk. En daarna naar bed. Benieuwd wat de nacht gaat brengen.....

Henk, Lonneke, Örjan, Arjan, Simon, Sonja, Sander, Sheila, Sarah, Daniëlle, Ruben, Bas, Edwin, Koen en Jurgen

P.S.: Een lid van de leiding wordt voor het personeelsblad van zijn werk geïnterviewd over kamp. Hiervoor komt deze week een fotograaf langs. Hoewel het natuurlijk geen doel op zich is bestaat de kans dat één of meer van de kampkinderen op de foto komen. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind in het personeelsblad verschijnt (het is het interne blad van een ministerie) dan horen wij dat graag!





De eerste boodschappies zijn binnen.
De Jumbo vindt ons fantastisch.



Geen kamp zonder Tomos







